

Laat de klok van Hoek weer luiden!

(Melodie: Als de klok van Arnhemuiden)

Laat de klok van Hoek weer luiden,
welkom thuis voor 't dorp beduiden,
wat op nieuwjaarsdag verdween in 't felle vuur,
laat het klinken elke dag, elk uur!

Kerk en toren, prijkten naast de molen,
eeuwenlang bepaalden zij het beeld.
Na een paar uur resten slechts nog kolen,
't klokgelui dat lijkt voorgoed verstomd.

Laat de klok van Hoek weer luiden,
welkom thuis voor 't dorp beduiden,
wat op nieuwjaarsdag verdween in 't felle vuur,
laat het klinken elke dag, elk uur!

Veilig baken, kwam je rijden, lopen,
zag je die, dan wist je: bijna thuis!
Plek voor preek, voor rouwen, trouwen, dopen,
huis van bidden, hopen, soms wat ruis.

Laat de klok van Hoek weer luiden,
welkom thuis voor 't dorp beduiden,
wat op nieuwjaarsdag verdween in 't felle vuur,
laat het klinken elke dag, elk uur!

Nu vooruit, verzamelt alle krachten!
't Zal herbouwd, geloof het graag of niet.
Je zal 't zien: nog mooier dan we dachten,
een kerk die plek 'an 't êle durp' biedt.

Laat de klok van Hoek weer luiden,
welkom thuis voor 't dorp beduiden,
wat op nieuwjaarsdag verdween in 't felle vuur,
laat het klinken elke dag, elk uur!

31 januari 2015

© Protestantse gemeente te Hoek / Arie van der Maas



**Wilt u ook uw steentje bijdragen aan
herstel van onze dorpstoren en
herbouw van de kerk?**

NL46 ABNA 043 083 66 78
t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Hoek

www.pknhoek.nl



Protestantse Kerk 