

Dat wij hen niet vergeten

(geschreven voor 4 mei bijeenkomst in Hoek 2015)

Dat wij hen niet vergeten
die vielen in de strijd,
maar dat wij willen weten:
wat dreef hen uit de tijd?
Zij offerden hun leven,
voor vrijheid van ons land,
zij zijn ons meegegeven
als kostbaar onderpand.

Zij raken niet vergeten
die vielen in de strijd,
want in Gods grote weten
bewaart Hij hun bestaan.
Hun namen zijn geborgen
in Zijn barmhartigheid,
ook op de weg naar morgen
draagt hen Zijn eeuwigheid.

*Melodie: Lied 910 Liedboek voor huis en kerk,
Tekst: Arie van der Maas
naar een lied van Willem Barnard*