

Hoort! Een Woord om mee te leven

1. Hoort! Een Woord om mee te leven:
God roept ons om mens te zijn.
Aan elkaar zijn wij gegeven
om te delen vreugd' en pijn.
Samen bidden, samen zingen,
samen delen brood en wijn.
2. Hoort! Een roepstem uit de hoge
doet ons opstaan uit de nacht.
Zegt ons dat we leven mogen
met al wat de tijd ons bracht.
God zet ons op nieuwe wegen
om te leven uit zijn kracht.
3. Hoort! De taak ons opgedragen:
gaat dan heen, gaat wereldwijd.
Ik ben met u al de dagen
nu en tot in eeuwigheid;
als gij valt, zal Ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd.

Melodie: Eens als de bazuinen klinken, Lied 796 Liedboek voor huis en kerk

Geïnspireerd door een gelijknamig lied van André Troost