

## Kerk voor het dorp

Zeker 4 Miljoen Nederlanders, die geen lid zijn van kerk, synagoge of moskee, zo leert recent onderzoek, zijn bezig met vragen van spiritualiteit: Wat is eigenlijk de bestemming, de zin van mijn bestaan? Wat is mijn roeping? Hoe leef ik op een goede manier samen met mensen en met de natuur om mij heen? Wat is geluk en hoe vind ik het? Wat is de kern van mijn leven? Hoe blijf ik geestelijk overeind als ik ziek wordt? Of als mensen van wie ik hou ziek worden of sterven? Waar moet het naar toe met deze aarde? Met deze samenleving? Is er ook leven buiten deze aarde en buiten deze tijd?

4 Miljoen mensen is heel wat. Tegelijkertijd daalt ook nog altijd het ledental van veel kerken. Sommigen weten precies hoe dat komt. Zeker als er op zichtbare wijze dingen misgaan in de kerk. Anderen gaan weer vragen stellen: Wat is eigenlijk de roeping van de kerk? Waar gaat het in de kern om in de kerk? Ja, het geloof in Jezus Christus. Maar wat is daarvan dan de kern? En wat betekent het voor al die vragen van mensen over geluk en over bestemming en over goed samen leven met mensen en met de natuur om je heen en over ziek worden, over sterven, over leven na dit leven.

De Protestantse gemeente van Hoek (de kerk aan de Langestraat) begint vanaf half september iets nieuws. We willen proberen meer "Kerk voor het dorp" te zijn. Misschien kan je beter zeggen: kerk voor de mensen van het dorp. Of mensen nu lid zijn van onze gemeenten, een andere kerk of helemaal geen kerk, twijfelaar, zoeker of nog iets anders.

De vorm waarin we dat o.a. gaan doen is de kerkdeur op twee doordeweekse dagen, de dinsdag en de vrijdag, een aantal uren open te zetten zodat ieder die dat wil binnen kan lopen. Velen kennen wel uit vakantie-reizen in het buitenland of in grotere steden dat kerkdeuren dikwijls open zijn. Om zomaar even binnen te gaan en rond te lopen. Om een moment te gaan zitten en rust te zoeken. Gedachten op een rijtje. Misschien een woord van gebed. Soms een kaarsje. Een enkele keer een korte ontmoeting.

Vanaf dinsdag 17 september kunt u op dinsdag en vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur ook de kerk aan de Langestraat zomaar binnenlopen. Zomaar. U kunt even gaan zitten. Voorin brandt een kaars en kunt u wanneer u wil zelf een kaarsje aansteken. Er ligt een gebedenboek. En er is, op de achtergrond, in het kerkcentrum, altijd iemand aanwezig die u kunt aanspreken met een vraag of een opmerking. Meestal zal ik dat zelf zijn. Ik werk op dinsdag en vrijdag in Hoek en tussen 12.00 en 14.00 zal ik altijd in de kerk aanwezig zijn om wie daar maar behoefte aan heeft te woord te staan. Misschien om even mee te denken. Misschien wel om een afspraak te maken voor verder gesprek of de weg te wijzen naar iets of iemand anders waar u met uw vraag terecht kunt. Een enkele keer zal ik er niet kunnen zijn. Dan is iemand anders van de gemeente aanwezig.

Om 13.15 uur zal er iedere dinsdag en vrijdag in de kerk een kort middaggebed worden gehouden dat ca. 20 minuten duurt. Wie daar voor voelt is van harte uitgenodigd aan te schuiven. We zullen met degenen die aanwezig zijn de stilte zoeken, een enkel lied zingen, een kort woord uit de bijbel lezen en samen bidden. In het gebed zal onder andere stem worden gegeven aan de woorden die in het gebeden boek zijn geschreven.

Geloven en betrokken zijn bij de kerk is in deze tijd helemaal niet meer vanzelfsprekend. Dat weten we. Maar we willen daar niet in blijven steken. De Protestantse gemeente wil tegen de stroom in, samen met ieder zich op één of andere manier aangesproken voelt, zoeken naar de betekenis van christelijk geloven in deze tijd. En ruimte bieden voor ieder die in eigen leven met deze of andere zoektocht bezig is. Een open kerk op dinsdag en vrijdag, en natuurlijk ook op zondagmorgen, is daarbij één van de mogelijkheden.

Voor wie over bovenstaande of iets anders contact wil kan mij altijd bellen of mailen:

Ds. Arie van der Maas  
06 – 13 42 31 21  
apvdmaas@zeelandnet.nl