

Ontvangen land

Lied voor de Zeeuwse Kerkendag 2015

Tekst: Arie van der Maas
Melodie: 'O eeuwige Vader, sterk in macht', gezang 467 LvdK
(Eternal Father, strong to face, John Bacchus Bacchus Dykes 1823-1876)

1 Dit land ont - vang - en uit de zee,
en dan weer nam een vloed het mee,
een plek ge - ge - ven aan de mens,
om vorm te ge - ven aan Gods wens.
Zo zoe - ken wij de o - ver - kant,
met Woord en Geest in zee en land!

2. Op Schouwen en in Duiveland,
spreekt vader Cats tot Frans Mallan.
En waar de Thoolse Eendracht stroomt,
daar wordt steeds weer Gods kerk gedroomd.
Zo zoeken wij de overkant,
met Woord en Geest in zee en land!
3. De Bevelanden, zuid en noord,
van vrolijk Rooms tot d' Enge poort,
de kust van Walch'ren, zomertijd,
geloof met zuinigheid en vlijt.
Zo zoeken wij de overkant,
met Woord en Geest in zee en land!
4. Van Breskens tot aan St. Jansteen,
een land apart weet iedereen.
Zo bloeit ons Zeeland voor Gods oog
zo kleurrijk als de regenboog.
Zo straalt ons toe de overkant,
hier zijn wij thuis in zee en land!