

Twaalf jaar

Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open;
soms een traan, maar ook heel vaak een lach.

Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met veel and'ren in zee:
Je vader of moeder, een vriend
of een mens die gewoon zegt: 'ik leef met je mee'.

Vanaf dat begin, alle dagen,
zei God steeds: 'Ik houd ook van jou,
als 't moeilijk is wil Ik je dragen
je troosten bij pijn en bij kou.'

Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met die ander in zee:
Een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God,
die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee.'

Dat was toen maar je leeft in het heden.
Ook vandaag ga je verder op weg.
De kinderkring is straks verleden,
maar hoor goed wat een ieder nu zegt:

Je hoeft niet alleen,
maar we gaan graag met jullie in zee;
en hopen en bidden, dat jij later ook
heel gewoon zegt: 'Ik leef met je mee.'

Melodie: Dooplied Met vader en moeder, Geroepen om te zingen, lied 79

*Couplet 1 en 3 bestaande tekst van onbekende auteur,
couplet 2 geschreven bij afscheid kinderkring Protestante gemeente Hoek, september 2013*