

## **Wij zijn op weg naar het grote feest**

Wij zijn op weg naar het grote feest,  
feest om te vieren wat eens is geweest:  
weg uit Egypte, weg van de dood,  
feest om te vieren met wijn en brood.

Wij zijn op weg, maak voor ons ruim baan,  
zing voor de Koning want Hij komt er aan.  
Hij op een ezel en wij langs de kant,  
Koning van Vrede, reik ons de hand.

Wij zijn op weg, veertig dagen lang,  
lopen en zingen, soms blij en soms bang:  
Gaat Hij ons voor tot het einde toe,  
Jezus de Koning, wordt Hij nooit moe?

*melodie Wim ter Burg, Waar zou de stad van de Vrede zijn? uit Alles wordt Nieuw deel III,30*

*Bij de intocht van de kinderen met Palmpaasstokken op Palmzondag,  
geschreven voor Palmzondag 2005*